

# E.H. ADELIN CATHOIR, DE ENIGE POESELSE PRIESTER







# ENKELE POESELSE KLOOSTERZUSTERS



linksboven: **Rosalie Peirens**  
midden boven: **Justina Peirens**  
rechts: **Valentine De Boever**  
onderaan: **Maria, Anna en Clara De Boever**







# PLECHTIGE COMMUNIE



Plechtige  
Communie  
gedaan te  
Toesele, den  
6<sup>en</sup> April 1919.  
Augusta Afschrift  
en  
Germaine Afschrift.

---

Raym. Claus.





# PLECHTIGE COMMUNIE







# EERSTE EN PLECHTIGE COMMUNIE



†  
**Blijde Herinnering**  
 MIJNER  
**Plechtige H. Communie**  
 Cedaan in de Parochiale Kerk  
 van Poesele  
 den 17 Maart 1918,

« Kind, sprak Moeder, liefste kind,  
 « Zeg, beseft ge wat er heden  
 « U geschieden gaat; mijn kind,  
 « Sprak ze heimvol, onder 't kleeden,  
 « Hebt gij Jesus reeds gebeden . . .  
 Uw Jesus! ,,

« Moeder, 'k bad Hem, o zoo lang!  
 « 'k Kon niet slapen, en vermoedheid  
 « Voelde ik toch niet, 'k bad zoo lang!  
 « 'k Zag Hem in zijn volle goedheid;  
 « 'k Smaakte Hem in al zijn zoetheid,  
 Mijn Jesus! ,,

Heer, ik was onwaardig, maar  
 Toch wilt Ge in mijn herte wonen.  
 Geef dat ik dat hert bewaar  
 Zuiver als de leliekrone;  
 Dat U steeds alleen er troone,  
 O Jesus!

Laat hen, die mij dierbaar zijn,  
 Lieve Zuster, Moeder, vader,  
 Laat hen hier gelukkig zijn,  
 Rijk in deugd: opdat wij later  
 Mogen wonen al te gader,  
 Bij Jesus! . . .

*Maria De Mulder*

Druk. P. Mortier, Deinze.

